

We begeven ons richting noord, voorbij het Dhoensenkruis en juist voor de bossen bereiken we onze eerste grenspaal: nr 277. In welk jaar werd deze paal geplaatst denk je? (*1) Welke schikden meen je te herkennen op deze paal? (* 2)

We slaan linksaf en wandelen rechtdoor tot het einde van dit pad. Op dit punt staat een betonnen hulpgrenspaal. Wat was het doel van een hulpgrenspaal? (*3)

Hier slaan we rechtsaf en voor het waterwinkkanaal gaan we naar links. Op het einde van dit pad zijn nog enkele restanten te zien van de vroegere piste die hier lag (*4). We slaan linksaf en blijven het pad volgen dat een bocht naar rechts maakt. Nu komen we aan de drukke verbindingsweg Sint – Niklaas – Hulst. We gaan naar links tot aan de grens. Hier staat grenspaal nr. 279. Aan de overkant staat een provinciale grenspaal. Van wanneer zou die dateren? Welke provincies werden hier genoemd? In welke taal is dit opgesteld? (*5) Iets verderop, achter de winkel van Leonidas, het vroegere Belgische douanekantoor, vinden we paal 280 terug. Over de parking komen we op onze stappen terug naar Nederland en nemen het eerste haantje links. We betreden het waterwingebied en slaan de eerste straat rechts, de Sint – Janstraat in. Als je heel goed zoekt zie je nog meerdere palen staan die herinneren aan een Baronie. Welke baronie kan dit zijn? (*6). Is het hier België? Nederland? We wandelen tot het einde van de Sint- Janstraat en slaan hier rechtsaf en komen op de grote baan. Het gebouw op de hoek, rechts van ons was het Nederlandse douanekantoor. Stel u even voor: twee douanekantoren: één kilometer uit elkaar! Hoeveel goederen zouden hier halverwege verdwenen zijn?

We steken de baan over en zien de kapel O.L.V.Terreecken (**)Hier gaan we naar link en slaan de eerste weg schuin recht in. Dit pad volgen we tot voor de parking aan een grote loods. Hier slaan we rechtsaf en wandelen die richting De Klinge waarbij we de oude spoorweg passeren. Deze weg is de oude verbindingsweg tussen Hulst en Dendermonde. Ongeveer halverwege treffen we enkele ruïnen stromen aan, niet kantrecht gebouwen en dus heel oud. Waarschijnlijk hebben ze iets te maken met de afbakening van de weg tussen het land van Waas, het land van Hulst en de Baronie van Sint- Jansteen. Hier zijn palen gevonden maar die komen ook voor in Heikant (?) Vraag is waarom er overal dezelfde ongebouwen palen aanwezig zijn op diverse plaatsen. Waarschijnlijk vervingen ze de vroegere houten palen die werden terug gevonden in de oude geschriften van Hulst en de Baronie.

Juist voor we uit de bossen komen zien we nog een grenspaal. Welke nummer draagt deze. Leuk om weten is dat het eerst huis links van u het enige huis in deze staat is op Nederlands grondgebied. We stappen verder tot aan de kerk van De Klinge.

Onder de vrijheidsboom zien we de verwijzing naar verschillende richtingen o.a. naar grenspaal 275.

***Kies je voor de langere afstand sla je rechtsaf, richting grens. Daar ligt een internationale weg (links is Nederland, Rechts is België) Kijk maar naar de huisnummers om het verschil te merken. Ook de manier van bouwen verschilt in beide landen. (*8) Juist tegenover de grenspaal 275 staat een huis met een heel klein "vekkik" versterkje in de zijmuur waardoor de smokkelaars konden zien hoe de douane zich verplaatste. We wandelen verder en komen aan de Grensstraat (NL)- Klingegrensstraat (B). Hier vinden we tussen de beplanting een hulpgrenspaal. Ook dit straatje is een internationale weg. Het laatste huis op je linkerkaant is dan weer België, wat zijn grenzen toch grillig. Links en rechts van de Grensstraat had je beide douanekantoren. (*9)

We wandelen verder door de 's Gevenstraat en nemen de tweede straat rechts, de Teerlingstraat. We blijven deze volgen en trekken de velden in. Op een splitsing vinden we nog een hulpgrenspaal en hier blijven we links houden. We wandelen verder tot aan het voetbalveld van FC Spaans Kwartier op onze rechterkant en nemen hier het weggetje dat we tot het einde volgen. We slaan linksaf en direct erna rechts en komen in Ten Hogen. Deze wijk waren destijds akkers en weiden met heel wat veldwegeltjes, een ideaal gebied voor de smokkelaar. We blijven de weg volgen en na een bocht naar rechts en een beetje naar links komen we aan een splitsing. Hier slaan we linksaf, de Schooldreef in. Opgelet! Neem in de Schooldreef het linkerwespad. Juist voor een vernauwing van het voetpad neem je het wegeltje (MTB route) op je linkerkaant. Dit volgen we tot het einde en komen op een rond punt waar we schuin rechtdoor gaan, de Koningshoeweg. Ongeveer halfweg nemen we de wegel rechts en komen in de Kapelstraat. Voorbij het kapelletje gaan we rechtdoor en komen aan de Lachende Christus. Van hieruit gaan we samen met de kortere afstand verder.

***Zij de hier voor de korte versie kiezen slaan rechtsaf en volgen de Sint – Gillisstraat tot aan de eerste straat rechts, de Heidestraat, waar we inlopen en het beeld van de Lachende Christus passeren.